

Terugblik op 31 jaar computeren



Christ van Hezik

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 april jl. trad een van de nestors van onze vereniging af als bestuurslid. Na zich gedurende vele jaren op allerlei fronten te hebben ingezet in diverse commissies, zowel binnen CompUsers (voorheen DOSgg) als in de moedervereniging HCC (onder meer als Ledenraadslid), vond Christ de tijd gekomen om een stapje terug te doen.

Dat wil zeggen dat hij niet helemaal stopt, maar ook niet helemaal actief blijft. Een middenweg dus, en dat is wel kenmerkend voor hem. Want we kennen hem als een man die zich altijd soepel opstelt en zijn doel weet te bereiken; is het niet linksom, dan wél rechtsom, of omgekeerd ...

Ter gelegenheid van deze rolwisseling heeft Christ gemeend ons een korte terugblik te moeten bieden en daaraan koppelt hij als man met ervaring en wijsheid enkele adviezen voor ons allen. Lees maar!

Tijdens de ALV sprak ik over 'tolerantie'; voor enkelen is niet duidelijk geworden wat ik daar mee bedoelde. Wat ik ermee bedoel is, dat we voor elkaar open moeten staan, eerlijk zijn en fouten niet moeten afstraffen, maar belonen. Ze worden namelijk niet gemaakt om iemand dwars te zitten, maar om te helpen, en niet iedereen weet nu eenmaal alles.

Laatst constateerde iemand van CompUsers dat er op de HCC-website onbeveiligde stukken waren geplaatst en hij meldde dat aan de HCC.

De reactie daarop van HCC was gelijk agressief: 'Jullie website is zelf onveilig en je hebt ook nog commentaar!'

Aan zulke reacties en berichten stoor ik mij, want het kan ook anders. Men kan namelijk ook zeggen: 'Bedankt, dat hadden we zelf nog niet gezien, we gaan het verhelpen; overigens hebben we ook naar jullie site gekeken en we hebben daar ook enkele onvolkomenheden ontdekt. We gaan nu alle HCC-gebonden sites bekijken op gevaren, want het moet gewoon beter.' Dit is een reactie die waardering voor de constatering van fouten laat zien en helpt tot verbetering te komen.

Dit is wat ik bedoel met tolerant zijn naar elkaar: we zijn mensen en maken fouten en, wat erger is, we worden er niet graag op gewezen. Ik noem hier bewust geen namen, omdat dit nadat het gebeurd is, is uitgepraat. Alleen, dit kostte zoveel energie en dat was niet nodig geweest. Krijg je van iemand een 'verkeerd' antwoord, denk dan eerst 'Was de vraag wel goed?', en probeer de vraag anders te formuleren en opnieuw te stellen.

Een korte terugblik op mijn computerloopbaan

In 1982 mijn eerste computer aangeschaft (Tandy TRS 80) en lid geworden van de HCC.

In 1984 mijn tweede computer (Sharp MZ700/800), en lid geworden van de Sharp gebruikersgroep.

In 1986 mijn derde computer (Olivetti), lid geworden van de Olivetti en de DOS gebruikersgroep (CPM) en ik mocht meehelpen aan de opbouw en organisatie van hcc-dagen voor de gebruikersgroep.

In 1992 gekozen tot secretaris van de toenmalige DOS-gebruikersgroep, tot voorzitter van de Activiteitencommissie en lid van de ledenraad van de HCC. Toen ging het snel.

In 2002 werd ik tijdens de werkzaamheden verrast door een hartaanval (een haarvaatje slibde dicht) en ik moest een stapje terug doen.

In 2013 liep de periode van het lidmaatschap van de Ledenraad af, tevens liep de periode als bestuurslid van CompUsers af.

In 2014 word ik 70 en ik vind dan ook dat ik conclusies moet trekken en ruimte moet maken voor de jeugd. Daarom heb ik het besluit genomen om alle bestuurlijke functies in 2013 neer te leggen en, weliswaar nog steeds in HCC- en CompUsersverband, me te beperken tot activiteiten rond lezingen, workshops en technische ondersteuning aan de AC.

Ik wil dan ook iedereen bedanken voor al die jaren van samenwerking en tolerantie naar mij toe, want ook ik ben een mens en maak fouten, iets waar ik me overigens niet voor schaam.

Allemaal bedankt voor de mooie tijd, en ... wees tolerant naar elkaar.

Groetjes,
Christ van Hezik

